

# Yurttaşımıza nasıl güvenebiliriz?

17/04/2011, Radikal 2

**Çağdaş bir toplumda, farklılıkları kabul edilenlerin kendilerine münasip görülen konumlara yerleşip hayatlarından memnun yaşamalarını beklemek pek gerçekçi değil**

AYŞE BUĞRA

8-9 Nisan tarihlerinde Bilgi Üniversitesi'nde "Barışı Kurmak" konulu bir uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta "Kürt sorunu", bir birlikte yaşama sorunu olarak ele alındı. "Anadilde eğitim", "demokratik özerklik" gibi duygusal hezeyanlara yol açıp istismar edilmeden konuşulmasına pek alışık olmadığımız konular, farklı ülke deneyimlerinin ışığında, **teknik** yanları uzmanlar tarafından ortaya konularak enine boyuna tartışıldı. Bu konularda rasyonel bir tartışmanın mümkün olduğu görüldü.

## Güvenin sağlanması için

Toplantıda sözü edilen barış, bir ateşkes durumunu değil, insanların birbirlerine güvenerek birlikte yaşadıkları bir ortamı tanımlıyordu ve siyaset bilimci Claus Offe'nin bir makalesine atıfla bu yazının başlığına taşıdığım "yurttaşlarımıza nasıl güvenebiliriz?" sorusuyla bağlantılıydı. Bu soru etnik kimlikleri, dilleri, dini inançları ve inançsızlıkları, sosyoekonomik konumları, siyasi görüşleri, yaşamsal tercihleri, toplumsal cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri birbirlerinden farklı insanların birarada yaşadıkları karmaşık bir toplumda sorulmuş bir soru. Dolayısıyla, herkesin içindeki yerini bilerek ve kabul ederek, ortak gelenekler doğrultusunda, inanç ve ülkü birliği içinde yaşadığı bir kabilenin mensuplarını ilgilendirmeyebilir. "Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle" oluşturduklarına inananları da ilgilendirmeyebilir. Ama farklılıklarının bilinci içinde birlikte yaşamının yollarını arayan insanlar için önemli. Türkiye'nin gündemindeki  **yeni**  anayasa tartışmaları bağlamında özellikle önemli. Çağdaş bir toplumda, farklılıkları kabul edilenlerin kendilerine münasip görülen konumlara yerleşip hayatlarından memnun yaşamalarını beklemek pek gerçekçi değil. Muktedirlerin, bazılarıyla anlaşıp bazıları dışlayarak, herkese dayatmaya çalıştıkları birlikte yaşama modellerinin genel kabul görmesi de pek mümkün görünmüyor. Eşitlik kavramının gündeme gelmesini önlemek ve bu kavramla yüzleşmeyi reddetmek biraz zor. Dolayısıyla, güvenin sağlanması için herkesin topluma eşit koşullarda katılabilmesini sağlayacak yasal ve kurumsal ortamın ne olması gerektiği üzerine birlikte düşünmek, yani anlamlı bir siyasi tartışma ve karar alma ortamı yaratmak gerek. Bunun için, siyasi hakların topluma eşit katılımın gerekli koşulu olduğunu kabul etmek durumundayız.  **Türkiye** 'de izleri hâlâ süren darbe rejiminin sakatladığı siyasi temsil mekanizmalardan kaynaklanan sorunları gözardı eden ve başta siyasi partiler olmak üzere temsil yetkisine sahip örgütleri dışlayan bir sivil anayasa yapma sürecinin, toplumsal güveni tahsis etmekte başarılı olmayacağını görmek çok zor değil. Eğer istenilen gerçekten barış içinde birlikte yaşamaksa, siyasi temsil konusunun ciddiye alınması gerekiyor.

## Bağımsız adaylar ve BDP

Kürt sorunu özelinde, demokratik ülkelerde eşine rastlanmayan yüzde 10'luk  **seçim**  barajının ne anlama geldiği açık. Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde seçmen çoğunluğunun

desteđini alabilen, lke genelinde aldıđı oylar toplamın yzde 6'sına kadar ıkabilen BDP, parti olarak seimlere katıldıđında meclise giremiyor. Bađımsız adaylarla seime girdiđinde, mecliste aynı oy oranıyla elde ettiđi temsil gc yarı yarıya dşebiliyor. Bu yetmezmiş gibi, aday olabilmek iin seim kuruluna denmesi gereken miktarın, seim arifesinde yapılan bir dzenlemeyle 17 kat artırıldıđını ve temsilde adaletsizliđin ekonomik kanallarla da pekiştirildiđini gryoruz.

### **Bu insanlar ne istiyor?**

lke genelinde ifade zgrlđn kısıtlayan engeller, BDP'nin temsil ettiđi kesimleri daha da ciddi biimde etkiliyor. Ergenekon davasının muhalefeti sindirmek iin kullanıldıđı ynndeki kuşku lar dile getirilirken, Diyarbakır'da sren KCK davası kapsamında gazeteci ve siyasetilerin tutuklanmasıyla ilgili eleştiriler ok az duyuluyor. Kurumların normal işleyişi iinde ifade edilemeyen sorunlar ve taleplerin kendilerine bařka mecralar aramalarında řařılacak bir řey yok. Halen sren sivil direniş, bu tr bir mecra oluřturuyor ve seim sisteminin adaletsizliđinin yanı sıra anadilde eđitim, demokratik zerklik gibi talepler bu mecrada gndeme getirilmeye alıřılıyor. **Zaman** zaman řiddetle zdeřleřtirilen, blge dıřında korku ve dřmanlık uyandıracak řekilde yansıtan bu direniře katılanları dinleme ve anlama abaları epeyce kısıtlı kalıyor. "Bu insanlar ne istiyor?" sorusunun cevabını bildiđinden emin olanlar, blclkten bahsediyorlar.

Oysa sivil direnişin ne olup ne olmadıđı, zerinde dnya kadar řey yazılıp izilmiř bir uzmanlık konusu. Konferansta bu konuya deđinen Turgut Tarhanlı, sivil direnişin birlikte yařama umudunun kaybedilmemiř olduđu, direnenlerin toplumun diđer kesimlerine ve iktidara, sorunlara birlikte zm bulma amacıyla dert anlatma abalarını srdrdkleri ortamlara zg bir siyasi mcadele yntemi olduđunu syledi. Glten Kıřanak'ın yaptıđı konuřma da, barıř iinde birlikte yařama yolları arayan bir siyasetinin konuřmasıydı. Btn Krtleri temsil etmek gibi bir iddiadan kaınırken, dile getirdiđi her sorunu sadece Krtlerin deđil btn Trkiye'nin sorunu olarak ortaya koydu. Eřbařkanı olduđu BDP'nin, demokratik zerklik talebini btn blgeleri kapsayacak řekilde, Avrupa Birliđi'ndeki farklı uygulamalarla uyumlu bir idari dzenleme erevesinde dile getirdiđini, konunun bu farklı uygulamaların paylařtıđı adem i merkezieti niteliđi gz nnde bulunduran bir Trkiye modeli oluřturma abası iinde tartıřılması gerektiđini ifade etti.

### ** sonu**

Ben kendi hesabıma, konferansın Krt sorununun tesinde bir anlam tařıdıđını ve  nemli noktaya ışık tuttuđunu dřndm. Birincisi řu: Farklılıkların kabul barıř iinde birlikte yařamanın gerekli kořulu olabilir ama yeterli kořulu olamaz. Asıl sorun, kaynak dađıtımının ve kurumların işleyiřininin, farklılıkla eřitliđi bađdařtıracak řekilde dzenlenmesi. İkincisi, farklılıkları nedeniyle tarihsel olarak dıřlanmış kesimlerin topluma eřit katılımını sađlamak, onları varolan dzene entegre etmekle mmkn olabilecek bir řey deđil, gerekleřmesi iin toplumun dnřmesi gerekir. ncs, siyasi hakların eksik, temsil mekanizmalarının sakat, ifade zgrlđnn kısıtlanmış olduđu bir ortamda, herkesin topluma eřit katılımını sađlamak amacına ynelik giriřimlerin kendileri dıřlayıcı bir nitelik tařıyabilirler. Dıřlayıcı bir ortamda gven tesis etmek pek kolay olmayabilir.

**AYŐE BUĐRA: Bođazii ni.**